

# 100 kaarsjes voor

## Zuster Boniface



**Naam** Jeanne Treunen

**Geboortedatum** 20 april 1912

**Geboorteplaats** Riksingem (Tongeren)

**Huidige woonplaats** rusthuis Immani van zusters Kindsheid Jesu

**Beroep** kloosterzuster

# “Ze ontfermde zich graag over oude en zieke medezusters”

## HASSELT

In het rusthuis van de zusters Kindsheid Jesu aan de Kempische Steenweg heeft Jeanne Treunen - in het klooster ‘zuster Boniface’ genoemd - haar 100ste verjaardag gevierd. Ze werd geboren in een groot landbouwersgezin in Riksingem. Ze is de eerste uit deze Tongerse deelgemeente die haar 100ste verjaardag mag vieren. “Mijn zus is tot haar 14de naar school geweest en daarna hielp ze op de boerderij en in het huishouden”, vertelt haar zus Louisa. “Op haar 25ste is ze naar het moederklooster van de zusters Kindsheid Jesu in Gent gegaan.”

Daar maakte Jeanne zich verdienstelijk als ‘keukenzuster’. “Maar haar voorkeur ging toch uit naar het helpen van oude en zieke medezusters”, vertelt zuster Roseline. “In het moederklooster is ze twee jaar gebleven en daarna is ze in een flink aantal kloosters van onze congregatie actief geweest, onder meer in Gruitrode, Sint-Laureis en Averbode. In dat laatste klooster heeft ze zich 15 jaar lang ontfermd over de oude en zieke paters. In 1996 is zuster Boniface dan naar Hasselt gekomen, naar het klooster in het Hemelrijk. Toen dat opgeheven werd in 2000, is ze naar het rusthuis aan de Kempische Steenweg verhuisd. We kennen haar vooral voor haar dienstbaarheid, hulpvaardigheid en aangenaam karakter. Jammer genoeg is ze nog niet zo lang geleden in de rolstoel beland. Het enige wat ze nog kan is lezen en bidden. Nu is het onze beurt om voor haar te zorgen.” RaRu



Foto RaRu